



*Nieuws uit F St C*  
nazomer 2012



gezinsvakanties - creatieve workshops - familieweekends - muziekdagen - studentenwerkweken - bijeenkomsten - kunstworkshops





*Persoonlijk verhaal*

ZOMER IN FONTAINES

## VAN 'DWANGMATIG PLANNER' TOT GEITENBREIER

Gelukkig, het is weer augustus. Samen met mijn twee dochters, mijn vriendin en haar zoons maak ik de inmiddels vertrouwde rit naar Fontaines. Op de roltrap van Wanlin (het restaurant aan de Autoroute) begint het algehele loslaten al; ik vind het prima dat de kinderen

een ijsje nemen om 11.00 uur 's ochtends! De laatste kilometers; ik sla glimlachend linksaf in Liny devant Dun, mijn favoriete stukje weg is in zicht. Kronkelend tussen de weilanden voert de weg ons langzaam omhoog tot we schuin voor ons het kerkje van Fontaines St. Clair zien liggen. Joehoe, we zijn er weer!

Vertrouwd parkeren we de auto voor de deur van "ons" huis en zoals altijd vliegen de deuren open en zal ik de meiden pas weer bij het avondeten ergens treffen. Het uitpakken, dat doe ik wel alleen; ook dat vind ik op deze plek geen enkel probleem. Wat is het toch, dat alleen al het vooruitzicht op deze week direct ontspanning geeft? Waar een gemiddelde week thuis toch behoorlijk aan elkaar hangt van schema's, lijstjes en punctuele plannings, vraag je je hier slechts af of je je boomstam (voor het beeldhouwen) in het gras of op het pad zult zetten. Zelfs het weer speelt geen rol van betekenis. Een hele week tijd voor jezelf; je creativiteit krijgt de vrije loop want verder wordt voor alles gezorgd.



Voor de kinderen, voor de inwendige mens en niet te vergeten; voor sfeer. Op sociaal gebied ben ik in zo'n week niet de gezelligste. Elk vrij moment van de dag/avond ben ik bij mijn boomstam te vinden en wie met mij wil kletsen die moet daar dan maar even langs. Ik vind dat heerlijk en beseft dat ik ook totaal niet wordt beziggehouden door de gedachte of dat

wel zo sociaal is. Dat komt omdat ook niemand je het idee geeft dat het niet leuk is dat je gewoon doorgaat met hakken of vijlen terwijl je samen staat te borrelen (dat gaat namelijk heel prima samen). Sociaal wenselijk gedrag is hier geen issue, iedereen neemt elkaar zoals hij is. En natuurlijk zijn er veel leuke gesprekken; iedereen is sociaal op zijn eigen manier, maar godzijdank zonder de tegenwoordig bijbehorende media. Geen Twitter, Facebook, mail of What's App; ik heb geen bereik dus hoef ook niet te kijken. Weet je hoeveel tijd dat scheelt! Die extra tijd (want als het donker is kun je ook nog creatief zijn heb ik hier geleerd) stak ik vervolgens in het opzetten van een heus ouderwets breiwerkje. Wie had dat gedacht; van 'dwangmatig planner' tot 'geitenbreier'. En dat binnen een week!

Om dit tij niet meteen weer te doen keren hebben we het breien thuis vastgehouden. Elke avond wordt er op twee of drie plekken in huis gewerkt aan zelfgemaakt wintergoed. Het liefst breien we onszelf direct door naar volgend jaar, naar de maand augustus welteverstaan...



*Een zomergast*



## WORKSHOP VILTEN, OOK IN DE HERFSTGEZINSWEEK!

Creatief



Nieuw!

### WEEKEND GENEES- PLANTEN EN KUNST

In het Geneeskruidenweekend, dat volgend jaar zomer voor het eerst wordt georganiseerd, gaan we met elkaar kijken naar enkele geneesplanten zoals ze in hun natuurlijke habitat groeien en bloeien en we verdiepen ons in hun karakteristieken.

In de ochtenden maken we een wandeling door de prachtige natuur rondom Fontaines, met Ina (gids) en Jannetje van Groningen (antroposofisch huisarts), die vertelt over de geneeskracht van de diverse planten.

's Middags verdiepen we de kennismaking met de planten door ze als kunstenaar te benaderen onder leiding van Ferdinand.

*Geneeskruidenweekend: van 13 t/m 16 juni 2013  
Meer informatie? Stuur een mailtje naar Ina.*



Afgelopen zomer was Kiki er (docent textiel aan de kunstacademie in Rotterdam en modeontwerpster) en met veel elan is er gevilt door de kinderen. Van hun zelfgevilte stofje maakten ze een indianentasje waarin alle Fontainerschatten mee naar huis konden. Sommige kinderen raakten zo verknocht aan hun tasje van mooie stof dat er in bed mee "geknuffeld" werd. Een aantal moeders werd zeer enthousiast van dit kinderprogramma, zodat we in de avonden een workshopje deden.

Ook de komende herfstweek willen we dit weer gaan doen, zowel met de kinderen als de volwassenen en oudere kinderen. Je kunt drie avonden onder begeleiding van Kiki werken in het atelier. Met de techniek viltten, naaien en borduren werken we naar een resultaat toe, zoals een kussen, sjaal of tas.

Viltten is makkelijk te leren en je kunt het zo moeilijk maken als je wilt. Het instapniveau zal bepalen wat het eindproduct wordt.

Kiki kijkt ernaar uit om met jullie te werken.

De kosten zijn € 15,- per avond, dit is exclusief materiaal zoals wol, zijde en garens.



Ina

*In Rotterdam wil Kiki tijdens een paar winteravonden en zaterdagen textielworkshops geven. Je leert hierbij één of meerdere textieltechnieken gekoppeld aan conceptueel denken. Kunstzinnig werken met textieltechnieken, waarbij het resultaat een product kan zijn. Zodra data en inhoud van de lessen bekend zijn, worden deze rondgemaild. Lijkt het je leuk, reageer en ik zet je op de maillijst voor de info hierover.*



## Agenda

### HERFSTVAKANTIE 2012

In de herfstgezinsweek (de week van 20 t/m 26 oktober 2012) zijn er nog enkele plekken en huisjes vrij. Wandelen in de vochtig geurende herfstbossen, paddenstoelen zoeken en je warmen bij het kampvuur, 's ochtends je laten inspireren door Ferdinand en 's avonds de mogelijkheid om te vilten met Kiki. *"Ik krijg nu al zin in de herfst"*, meldde een vaste herfstbezoekster.

### (NIEUWE) ACTIVITEITEN IN 2013

**PAASGEZINSWEEKEND**  
**VOORJAARSREINIGINGSWEEK**

Meigezinsweken

Muziekworkshop 'Silver Swan'

**GENEESKRUIDENWEEKEND**

Zomergezinsweken

Herfstgezinsweek

met een paar gezinnen samen Pasen vieren

13 – 19 april

27 april – 11 mei

16 – 20 mei

13 – 16 juni

13 – 27 juli en 3 – 17 augustus . Met o.a. een speciale week voor oudere kinderen

(we gaan uit van de Rotterdamse vakantiedata)

In het Pinksterweekend van 2013 is het vervolg op de succesvolle muziekworkshop 'Silver Swan'.

Wanneer je belangstelling hebt voor een week of weekend, dan kun je hierover nu al mailen met Ina ([kind-en-muziek@hotmail.com](mailto:kind-en-muziek@hotmail.com)). Inschrijfformulieren en inhoudelijke invulling van de nieuwe activiteiten staan binnenkort op de website.

We wensen  
iedereen  
een heerlijke  
herfst !